

Frits de Boer Electric- & Acoustic Guitars; Lead & backing Vocals

Geboren te Langedijk in het jaar van de watersnoodramp. Toch is het goed gekomen.

Frits was ongeveer 11 jaar, hoorde 'Twist & Shout' van The Beatles en was om. Hij móest en zóu gitaar gaan spelen. Met dat besluit stapte hij naar muziekschool van Boxel in Heerhugowaard en meldde zich voor gitaarlessen.

"Door die lessen krijg je een basis en met die ondergrond ga je zelf aan de slag en ontwikkel je jezelf. Veel met platen meespelen en nummers naspelen. Met The Beatles als grote inspirators. Ik weet nog goed dat The Beatles naar Blokker kwamen. Mijn oudere broer ging daar naartoe en ik had er alles voor over om met hem mee te gaan. Ik was toen 14 en mocht niet van m'n ouders... potver...wat heb ik toen gebaald.

Door te kijken en te luisteren naar andere gitaristen leer je ook ontzettend veel. En je gaat ook met andere mensen samenspelen. Als er een bandje in de buurt speelde, was ik daar te vinden. Vooral van Moos de Vries (later The Crossband) heb ik veel geleerd. Ook heb ik les gehad van Henk Haanraads, die ook nog steeds een goede vriend van me is en me nog regelmatig verblijdt met tips en trucs".



De eerste band van Frits was **Lonely Face**, maar met **Tequila** begon eigenlijk het echte werk. Met de band **Dump**, samen met frontman én goede vriend Ben Schouten, is Frits zelfs naar Polen op tournee geweest. Aldaar op podia gestaan van dampende stadions, gevuld met ruim 24.000 popliefhebbers, die compleet uit hun dak gingen.

Zoals het in de muziekwereld gaat, kom je weer oude makers tegen en zo werd het trio **De Houthakkers** geboren met Eric Bos, waar ook, na drummers Toon Dols en Peter Telleman, Jan Jaap in 1986 zijn intrede deed. Een zeer muzikaal trio, gespecialiseerd in jaren 60-muziek. Bijna alle kermissen in Noord-Holland zijn aangedaan, met daar tussendoor nog net ruimte voor feesten, diner-dansants en partijen.

Na vele jaren muzikaal houthakken ontstond toen het trio **Paperclip**, waar Nettie, echtgenote van Frits, ook nog deel van uitgemaakt heeft.

Tijden veranderen en een toenemende drukte bij Frits' eigen installatiebedrijf maakte dat de muziek in een ander, fris daglicht kwam te staan. *"Een hobby waarin je je ei kwijt kan en er daardoor bijna nóg meer van kunt genieten dan voorheen".*

Die hobby resulteerde in trio **Los Soleros**, met o.a. boezemvriend Ben Schouten. Een akoestisch trio met Spaanse en Portugese invloeden, afgewisseld met juweeltjes uit de jaren 60.

Door die jarenlange ervaring én zijn prettig charisma, was het voor **Bunch of Barrels** duidelijk dat Frits de juiste man zou zijn. En dat klopt. De juiste man op de juiste plaats. Een echte Barrel dus.

Favorieten o.a. The Beatles, Chet Atkins, Mike Batt en heel veel muziek uit The Sixties.

